

Nooit vragend, nooit klagend,
haar pijn in stilte dragend,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot laatst gezocht.



†

Mevrouw

LYLIANNE WILLEMS

weduwe van Paul de Bruyn († 2024)

Geboren te Meerhout op 17 december 1943 en overleden in het Ziekenhuis Geel op 11 november 2024.

lid van Samana

Dit melden u met droefheid:

Johan en Sonja VANLOFFELD-DE BRUYN,
Dries,

Wim DE BRUYN,
Lore,
Thijs,
Elise,

Tom en Dana DE BRUYN-HOOYBERGHS,
Lou,

haar kinderen en kleinkinderen;

haar broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten;

de families WILLEMS-STEEMANS en DE BRUYN-BRUYNDONX.

Met dank aan haar huisdokter Elly Vandezande, haar kinesist Jorn Ooms, de verpleegsters van Team Jolie, het personeel van i-mens en aan Jenny en Remy voor de steun en vriendschap.

Naar de wens van Lylianne zal haar familie in intieme kring afscheid nemen.

De crematie en de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats te Oostham zal in intieme kring plaatsvinden.