

*Als morgen zonder mij begint
denk dan niet dat we ver van elkaar zijn,
want elke keer als je aan mij denkt ben ik hier in je hart.*

Mevrouw

RITA VANDERMEER

echtgenote van André NUYTS

Geboren te Mol op 4 juni 1955
en liefdevol van ons heengegaan
in Ziekenhuis Geel op 5 april 2024.

lid van Samana

Op dinsdag 9 april 2024 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Rita te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Op **woensdag 10 april 2024 om 10.30 uur** word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor de afscheidsplechtigheid rond de urne van Rita, waarna de urne van Rita thuis binnen haar gezin een warm plaatsje krijgt.

Dit melden u met droefheid:

André NUYTS-VANDERMEER,

haar echtgenoot;

Koen en Sofie NUYTS-CAERTS,

Elise,

Thor,

Tom NUYTS,

haar kinderen en kleinkinderen;

de families
VANDERMEER-KENENS en NUYTS-LUYCKX.

Met dank aan iedereen die er voor haar was
voor de goede zorgen en de nodige steun.