

*Nooit vragend, nooit klagend,
haar pijn in stilte dragend,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot laatst gezocht.*

*“Moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven naar zij geven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven.”*

Mevrouw

PAULA RUBENS

weduwe van Julien JANSSENS († 2019)

Geboren te Paal op 16 mei 1933 en in familiekring liefdevol van ons heengegaan in Woonzorgcentrum 'Op Haanven' te Veerle-Laakdal op 24 april 2026.

Op woensdag 29 april 2026 is iedereen van 20 uur tot 20.30 uur welkom om, samen met de familie, Paula te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo-Ham.

De afscheidsplichtigheid, de crematie en de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats 'Kwaadmechelen' te Tessenderlo-Ham zal in intieme kring plaatsvinden.



Dit melden u met droefheid:

Willy en Marina VERHEYEN-JANSSENS,
Maarten en Dajana,
Wolf Leon,
Kirsten,
Nienke,
Bas,

Edgard en Yvette SCHRAEYEN-JANSSENS,
Bjorn en Karine,
Yannick,
Niels en Kim,
Stiene,
Thisse,

Dirk en Patricia ROZIER-SJANSSENS,
Boris,

Nico en Christel SCHOOF-SJANSSENS,
Lode en Lore,
Lena,
Liene,
Wouter en Annalisa,

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten;

de families
RUBENS-REYNDERS en JANSSENS-WILMS.

Met dank aan haar huisdokter Denkens Pieter
en het personeel van het Woonzorgcentrum 'Op Haanven'.