

*“Het lijden heb je vaarwel gezegd en in een oase
van stilte ben jij uit dit land getreden.”*

De heer

ALBERT MELAET

weduwnaar van Martha BOONS († 2010)

Geboren te Kaggevinne op 17 maart 1929 en zachtjes ingeslapen
in het Woonzorgcentrum Sint-Lambertus' Buren te Zelem
op 20 maart 2026.

Op woensdag 25 maart 2026 is iedereen van 18.30 uur tot
19 uur welkom om, samen met de familie, de urne van Albert te
groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te
Tessenderlo-Ham.

De crematie, de plechtigheid en de bijzetting van de urne in het
columbarium op de begraafplaats te Vleugt-Schaffen zal in intieme
kring plaatsvinden.

Met dank aan zijn huisdokter
en het personeel van het Woonzorgcentrum Sint-Lambertus' Buren.



Dit melden u met droefheid:

Paul en Maria VANDENBERGH-MELAET,
Sandra VANDENBERGH,
Sietse,
Jinte,
Nico en Lindsey VANDENBERGH-LAENEN,
Lia,
Sem,
Kevin en Lien VANDENBERGH-CLAES,
Yoran,
Yade,

† Jos MELAET, Eddy en Mariëlle WOLPUT-HELSEN,
Nicky WOLPUT en Lotte,
Tessa WOLPUT en Ruben,

† Guido MELAET,

Karel en Marleen BAUWENS-MELAET,
Kristof BAUWENS,
Bart en Katrien BAUWENS-SNEYERS,
Vic,
Thieu,

Erna MELAET,
Ward SWINNEN,

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten;

de families
MELAET-MOMMEN en BOONS-VAN GENECHTEN.