

*“Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Niemand kan ooit begrijpen wat je hebt geleden,
niemand kan ooit voelen wat je hebt doorstaan.”*

Mevrouw

ERIKA KOPF

weduwe van Louis RENS († 1998)

Geboren te Esperstedt (Duitsland) op 28 september 1933
en zachtjes ingeslapen in het Woonzorgcentrum ‘Heuvelheem’ te Tessenderlo op 20 december 2024.

Op **vrijdag 27 december 2024 om 13.30 uur** word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo, voor de afscheidsplechtigheid van Erika, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Schoot-Tessenderlo.

Met dank aan haar huisdokter en het personeel van het Woonzorgcentrum ‘Heuvelheem’.

Dit melden u met droefheid:

Karl-Heinz en Monica DIETZE,

Diana en Maik,
Robin, Ricardo,
Carlo en Juliana,

Erik en Andrea RENS-STRACHAN,

Kevin,
Monica,
Kaiden,
Elizabeth,
Andrew en Nhi,
Mia, Liliana,

Ines RENS,

Cindy en Geert,
Kirsten,
Wendy en Gerry,
Femke, Ferre, † Jesse, Vince, Kobe, Axl, Ziggy,
Jef,
Lena,
Jolien en Jimmy,
Bo, Sky,

Marc en Adeline VAN DINGENEN-RENS,

Kim en Winok,

Joachim en Hilde RENS-VAN GENECHTEN,

Senne en Phoebe,

Jos en Liesbeth VERVOORT-RENS,

Lode en Sterre,
Renée,
Elise,

de families KOPF-MÜLLER en RENS-POEL.



haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;