

"Ge kent me toch nog? "



Mevrouw

PAULA PEREMANS

weduwe van Harry VANZEIR († 2004)

Geboren te Tessenderlo op 15 juli 1939 en zachtjes ingeslapen in Huis Perrekes te Geel op 6 juli 2021.

lid van Femma

lid van Markant

lid van Gezinsbond

lid van zangkoor De Betties

Op vrijdag 9 juli 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Paula te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

De plechtigheid en de crematie gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats 'Hoogveld' te Tessenderlo, zal in intieme kring plaatsvinden.

Dit melden u met droefheid:

Luc en Greet BOONEN-VANZEIR,
Lucas en Sarina,
Jakob en Hanne,

Stef en Evi VAN DE WALLE-VANZEIR,

Renaat en Antje VANDEN BROECK-VANZEIR,
Ella,
Aline,
Rik,

Paul en Liesbeth VAN HOVE-VANZEIR,

haar kinderen en kleinkinderen;

haar schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten;

de families
PEREMANS-CLONEN en VANZEIR-COX.

Met dank aan iedereen verbonden aan Huis Perrekes 'Het Hollehuis'.