

*“Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Niemand kan ooit begrijpen wat je hebt geleden,
niemand kan ooit voelen wat je hebt doorstaan.”*



De heer

PAUL DE BRUYN

echtgenoot van Lylianne WILLEMS

Geboren te Begijnendijk op 27 december 1939 en thuis te Ham
zachtjes ingeslapen op 5 februari 2024, omringd door zijn gezin.

lid van Samana

Naar de wens van Paul zal zijn familie in intieme kring afscheid nemen,
waarna zijn urne een warme plaats krijgt binnen zijn gezin.

Met dank aan zijn huisartsen,
de verpleegsters van Team JoLie
en het personeel van i-mens.

Dit melden u met droefheid:

Lylianne DE BRUYN-WILLEMS,

zijn echtgenote;

Johan en Sonja VANLOFFELD-DE BRUYN,
Dries,

Wim DE BRUYN,
Lore,
Thijs,
Elise,

Tom en Dana DE BRUYN-HOOYBERGHS,
Lou,

zijn kinderen en kleinkinderen;

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten;

de families
DE BRUYN-BRUYNDONCKX en WILLEMS-STEEMANS.