

*“Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,  
je hebt het ontzettend moedig gedaan.  
Niemand kan ooit begrijpen wat je hebt geleden,  
niemand kan ooit voelen wat je hebt doorstaan.”*

Mevrouw

# MARIETTE KENENS

echtgenote van Marcel BOONS

Geboren te Beverlo op 12 mei 1941 en zachtjes ingeslapen in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder op 13 september 2024.

*lid van Samana*

Op donderdag 19 september 2024 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Mariette te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Op **vrijdag 20 september 2024 om 13.30 uur** word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor de afscheidsplechtigheid rond de urne van Mariette.

De teraardebestelling op de begraafplaats van Oostham zal in intieme kring plaatsvinden.

Dit melden u met droefheid:

Marcel BOONS-KENENS,

haar echtgenoot;

Juliette KENENS

en kinderen,

François en Marie-Jeanne KENENS-MEYEN,  
kinderen en kleinkinderen,

† Julien en Lorette TIELENS-KENENS  
en kind,

Amandus en Chistianne REYKERS-KENENS,  
kinderen en kleinkinderen,

† Fons en Suzanne KNAEPEN-KENENS,  
kind en kleinkinderen,

† Albert en Marie-Jeanne KNEFFEL-KENENS  
en kind,

haar broer; zus, schoonbroer; schoonzus,  
neven en nichten;

de families  
KENENS-VAN LOOCK en BOONS-VAN CLEMEN.

Met dank aan haar huisdokter,  
de thuisverpleging  
en het personeel van het Sint-Franciscusziekenhuis.