

*De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.*

Felix Timmermans



Mevrouw

Marleen Demonseau

weduwe van Henri Van Diest († 2009)

Geboren te Scherpenheuvel op 28 augustus 1943 en onverwachts van ons heengegaan in het Algemeen Ziekenhuis te Diest op 25 april 2021.

Het afscheid, waarbij we haar toevertrouwen aan de Heer van alle leven, zal plaatsvinden in familiekring en gevolgd worden door de bijzetting op het urnenveld op de begraafplaats 'Hoogveld' te Tessenderlo.

Dit melden u met droefheid:

Paul en Mieke VAN DIEST-DEVOS
Geertrui en Elewout
Katrijn

haar kinderen en kleinkinderen

Jimmy en Marie-Thérèse VERSAVEL-DEMONSEAU
David en Annick
Sergei en Rani

haar zus, schoonbroer, neven en nichten

Anita BIESEMANS

haar collega en vriendin

haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

de families
DEMONSEAU-WOUTERS en VAN DIEST-JANSSENS