

*Je had het leven lief
het sterke en het broze.
Jij hebt ons van jouw leven
het mooiste stuk gegeven.*

Toon Hermans

*Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon.
Maar deze strijd was niet te winnen.
Tranen staan stil en zwijgend in onze ogen,
als herinnering om wat te vlug voorbij moest gaan.*

Mevrouw

JEANNINE MORRE

Geboren te Tessenderlo op 26 maart 1942
en zachtjes ingeslapen in het Algemeen Ziekenhuis te Diest
op 3 juli 2024, omringd door haar geliefden.

Op dinsdag 9 juli 2024 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom
om, samen met de familie, Jeannine te groeten in het Uitvaartcentrum
Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

De crematie, de plechtigheid en de bijzetting van de urne in het
urnenveld op de begraafplaats te Engsbergen-Tessenderlo zal in
intieme kring plaatsvinden.

Met dank aan haar huisarst dr. Annick Baeten,
de thuiszorg van het OCMW
en de verpleging van het Wit-Gele Kruis.



Dit melden u met droefheid:

Dirk en Erna WILS-RUTTEN,
Kimberly en Niels,
Levi,
Liam,
Shirley en Vincent,
Oona 

Serge en Conny THIELS-RUTTEN,
Dimitri,
Lindsey en Kenny,
Bryan,
Bjorn,
Amber,
Evy en Kim,
Noah,
Lien,
Justin,

Kris en Nancy VERBIEST-RUTTEN,
Joche en Imke,
Anke en Bram,
Max 

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

de families
MORRE en VERBOVEN.