

*Na een leven van zorg en aandacht
voor ons allen die hem dierbaar waren,
is tot onze grote droefheid van ons heengegaan*



De heer

JAN AELBERS

weduwnaar van Lydie OPDENACKER († 2019)

Geboren te Uikhoven op 4 maart 1939
en zachtjes ingeslapen in het Algemeen Ziekenhuis te Diest
op 14 april 2026.

Op maandag 20 april 2026 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom
om, samen met de familie, Jan te groeten in het Uitvaartcentrum
Heselmans, Diesterstraat 56 in Tessenderlo-Ham.

De plechtige uitvaartdienst, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Engelbertus (J.Vanzeerstraat)
te Deurne-Diest op **dinsdag 21 april 2026 om 10.30 uur**, gevolgd
door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Dit melden u met droefheid:

† Lydie AELBERS-OPDENACKER,

zijn echtgenote;

Ine en Luc AELBERS-VERTESEN,
Robyn en Pascal,
Luca,
Brent,

Lia en Serge AELBERS-SCHREPPERS,
Ruben,
Sofie en Stien,

Lode en Joke AELBERS-DONCKERWOLCKE,
Thomas,
Charlotte en Giel,
Wout,
Billie,
Nina,

zijn kinderen en kleinkinderen;

zijn schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten;

de families
AELBERS-MAESEN en OPDENACKER-BORMANS.