

*“Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Niemand kan ooit begrijpen wat je hebt geleden,
niemand kan ooit voelen wat je hebt doorstaan.”*



De heer

ROMAIN "BÈR" HUSSON

Geboren te Oostham op 18 juli 1946 en zachtjes ingeslapen
in het Heilig Hartziekenhuis te Mol op 6 januari 2021.

Het liefst hadden we samen met jullie afscheid genomen van Bèr; maar gevolg gevend aan de maatregelen die ons allen door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd, zijn wij genoodzaakt om het afscheid in intieme kring te laten plaatsvinden, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Oostham.

U kan de familie steeds online of per brief condoleren.

Dit melden u met droefheid:

† Peter HUSSON,

Chris en Soraya HUSSON-VANWELDEN,

Kobe,

Nick,

Kino,

Danny en Ann MOCKERS-HUSSON,

Brecht,

Inri,

Britt,

Ibe,

Daan,

Wim HUSSON,

Ferre,

zijn kinderen en kleinkinderen;

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten;

de familie HUSSON.