

*Nooit vragend, nooit klagend,
haar pijn in stilte dragend,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt.*



Mevrouw

MARLIES HENS

weduwe van Eddy KEERSMAEKERS († 2013)

Geboren te Hamburg op 9 september 1943 en zachtjes ingeslapen
in het Woonzorgcentrum de Berk te Meerhout op 15 mei 2024.

De familie neemt in intieme kring afscheid van Marlies,
waarna de urne thuis een warm plaatsje krijgt.

Leeft verder in de harten van:

Patrick en Myriam KEERSMAEKERS-MEEUS,
Steffi KEERSMAEKERS,

haar kinderen en kleindochter;

Monique en Luc HENS-WAEYENBERGH,
kinderen en kleinkinderen,

haar zus, schoonbroer;
neven en nichten;

Met dank aan haar huisdokter
en het personeel van het Woonzorgcentrum De Berk te Meerhout.