

*Ik was gelukkig
Ik heb met heel mijn hart geleefd
Laat toch mijn dood niet zwart omkransen
Maar wit als het lied van vreugde zijn*



De heer

FONNIE VAN EEMEREN

weduwnaar van Jenny VAN DER MUNNIK († 2018)

Geboren te Oud-Turnhout op 6 maart 1940 en zachtjes ingeslapen in het Woonzorgcentrum Coham te Kwaadmechelen-Ham op 9 november 2023, liefdevol omringd door zijn familie.

De crematie en de afscheidsplichtigheid zullen in intieme kring plaatsvinden waarna de urne van Fannie een mooie plaats zal krijgen bij zijn familie.

Dit melden u met droefheid:

Philippe en Pascal VAN EEMEREN-VANUYTVEN,
Sarah VAN EEMEREN,

zijn kinderen;

Martijn en Sonia JONGSMA,

Stephan en Chantal JONGSMA-VAN BALEN,

de kinderen van Jenny;

Anouchka en Stijn,

Lena,

Ella,

Kenny,

Charris en Gerry,

Melia,

Meyla,

de kleinkinderen en achterkleinkinderen
van Jenny;

zijn broer; zussen, schoonbroer en schoonzus,
neven en nichten;

de families
VAN EEMEREN-LEYSEN en VAN DER MUNNIK-VAN DIJK.

Met dank aan zijn huisdokter en het personeel van Woonzorgcentrum
Coham.