

*Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot laatst gezocht.*



De heer

JULES BEYENS

weduwnaar van Monique VAN HOVE († 2008)

Geboren te Vorst-Kempem op 14 april 1935 en zachtjes ingeslapen in woonzorgcentrum Huyze Honighsdries op 9 januari 2024.

*lid van Okra
lid van Samana*

Op vrijdag 12 januari 2024 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, de urne van Jules te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Op **zaterdag 13 januari 2024 om 13.30 uur** word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor de afscheidsplichtigheid rond de urne van Jules.

De crematie en de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Groot-Vorst Laakdal zal in intieme kring plaatsvinden.

Dit melden u met droefheid:

Willy en Marleen LUTS-BEYENS,
Werner en Laila,
Noor,
Dries,

Dirk en Carina BEYENS-BEETS,
† Wesley,
Dennis en Steffi,

Johan BEYENS,

Freddy BEYENS,
Steffie en Kenny,
Ona,
Leo,

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

zijn zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers,
neven en nichten;

de families
BEYENS-DIERCKX en VAN HOVE-MONDELAERS.

Met dank aan zijn huisdokter
en het personeel van woonzorgcentrum Huyze Honighsdries.